



Nieuwsbrief 32

Oranje Nassauschool

Vrijdag 30 april 2021

Beste ouders/verzorgers,

KAMP GROEP 8

Alle leerlingen van groep 8 hebben een brief meegekregen om het kampgeld te betalen. Verder zijn de leerkrachten druk bezig om het programma in te vullen. Er zijn wel een aantal beperkingen, maar we hebben een mooi huis, een grasveld en het strand vlakbij. Het worden vast onvergetelijke dagen!

LIJSTEN INVULLEN

U hebt uit de media vernomen dat er een enorm bedrag voor het onderwijs beschikbaar komt om de gevolgen van de corona crisis te bestrijden. De scholen hebben daarbij de taak om de beginsituatie goed in beeld te brengen en op basis daarvan een plan van aanpak, een schoolprogramma te schrijven.

De leerlingen uit groep 6 t/m 8 krijgen de komende weken op school een vragenlijst over de achterliggende periode over de positieve gevoelens, negatieve gevoelens en gemis. Deze onderwerpen worden ook bevraagd aan u als ouders en aan de leerkrachten. U heeft al een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt uitgezet door de kwaliteitsmedewerker van Kindwijs. De resultaten worden per school geanalyseerd.

We vragen u de vragenlijst voor het oudste kind, dat op school zit, in te vullen. Ervaart u verschillen als u meer kinderen op school hebt? Dan kunt u dat kwijt bij de opmerkingen aan het eind van de vragenlijst. Alvast hartelijk dank.

Er is opnieuw een mail gestuurd om de vragenlijst in te vullen. En deze staat t/m 7 mei open. Ik krijg regelmatig te horen, dat de lijst niet ontvangen is, hier kan ik niets aan doen. Ik kan ook de lijst niet opnieuw sturen. Zoek even bij de Spam, ik heb begrepen dat een aantal ouders de mail toch vonden.

We houden u op de hoogte!

OUDERBIJDRAGE

Bijna alle ouders hebben al betaald, nog 10 gezinnen! We hopen dat u ook de ouderbijdrage wilt storten! Hartelijk dank alvast!

Het ontbijt met Pasen, de versnaperingen voor de Koningsspelen, iets te snoepen tijdens de Cito Eindtoets, extra dingen op het kamp worden allemaal van dit geld betaald.

TENSLOTTE

Vanmiddag begint de meivakantie en hebben we 2 weken vrij. In die weken vieren we ook Hemelvaartsdag, we mogen er aan denken dat de Heere Jezus naar naar de hemel is gegaan en daar voor ons bidt.

Een fijne vakantie, goede en gezegende Hemelvaartsdag. Sterkte als er moeilijke dingen zijn. We hopen elkaar op D.V. maandag 17 mei weer op school te ontmoeten.

Een hartelijke groet van het team,
Ankie van Wageningen